

De onvrede van Kurt Defrancq

17/07/'01 Kurt Defrancq, bij het grote publiek vooral bekend als Modest van moeder Rosa, probeert tijdens de Gentse Feesten iets nieuws. Een onemanshow met stand-up comedy onder de noemer *Kurt & Krachtig*.

In een circustent in theater Tinnenpot trekt Defrancq een goed uur lang van leer tegen het moderne leven en al zijn irritante modetics. Goeroes die onthaasting prediken, de terreur van de gsm, sms'jes en e-mails, de arrogantie van dotcom-managers, de gefrustreerde Vlaming die het gaat zoeken in parenclubs of in opwindende 077-lijnen, ouders die hun kinderen rare voornamen geven, gezondheidfreaks die ons afleren wat lekker is. Allemaal moeten ze het ontgelden. Maar ook gevestigde waarden bieden geen zekerheden meer. Het stoofvlees van het huis bij de pak frieten blijkt in een stoofvleesfabriek gemaakt. De media moeten het uiteraard ook ontgelden. Uitsmijter is een schitterende persiflage van Alex Puissant (VRT) en Stefaan Six (VTM), die elk op hun manier een ongeval van twee keer niks opblazen tot een sensatiespektakel.